

Genieten van de Zeeuwse rust

Met een bed and breakfast word je heus niet slapend rijk, weten Maarten (31) en Lydia (36) Timmerman uit Veere uit ervaring. Het stel runt b&b "Theetuin Veere" in de stalkamer van hun woonboerderij in het Zeeuwse dorp.

tekst: JACOMIJN ARIAKHAH beeld: TINEKE VAN DER EEMS

Een rode fiets bij het hek geeft aan waar bezoekers de oprit op moeten rijden. Naast een klein parkeerterrein bevindt zich een weiland met twee koeien, die loom van de warmte naar de omheining sjokken. Een bordje in de hoek van het terrein wijst de weg naar de b&b. Via een smal paadje komen gasten bij een weijtje waar ranke reeën rustig grazen van het malsgroene gras. Even verderop staart een stel kraalige kippen nieuwsgierig naar de nieuwkomers.

Bij de woonboerderij is het stil. Een man en vrouw op leeftijd, gasten van de b&b, genieten op het terras van een kopje koffie. „Maarten, bezoek!”, trommelen ze de heer des huizes op. Die is nog druk aan het klussen op deze zomerdag, onderwijl zijn anderhalf jaar oude dochtertje Dinah in het oog houdend. Trots laat hij zijn werk zien: een nieuwe kamer in aanbouw, waarmee de Timmermannen hun bed and

breakfast willen uitbreiden. Een bouwachtergrond heeft Maarten niet, maar toch neemt hij de klus zelf voor zijn rekening. „Dat scheelt veel geld. En als ik er niet uit kom, roep ik de hulp van een vriend in.”

ENTHOUSIAST

Maarten en Lydia beginnen maart 2016 met hun b&b. De onderneming blijkt een schot in de roos. De bezoekers zijn goed te spreken over de gastvrijheid van het stel en de locatie van Theetuin Veere. De bed and breakfast heeft inmiddels zo'n 200 overnachtingen per jaar besproken. De reden van hun succes? Lydia, die in een stoel haar pasgeboren zoon-tje Jafeth voedt: „Ik denk de rust hier, het landelijke.” Maarten: „De Zeeuwse kust en de mooie steden in de buurt, zoals Middelburg en Veere. Het strand, het Veerse meer, buiten zijn en buiten leven.”

Maarten is niet afkomstig van het platteland, maar groeit op in de om-

geving van Amersfoort. Lydia brengt haar kindertijd door in Wijk en Aalburg. Na hun huwelijk betrekken ze een huis in Lage Vuursche. Maar het verlangen naar het platteland blijft. Maarten: „Mijn zwager, een Zeeuw, wilde ook buitenaf wonen. Dus ben ik op een dag met hem een rondje gaan rijden over Walcheren. We zagen een boerderij te koop staan, maar kwamen per ongeluk op de oprit van een andere woning terecht. Het echtpaar dat daar woonde, twijfelde nog of ze hun huis te koop zouden zetten. Na onze ontmoeting bleken ze echter bereid te zijn haar aan ons te verkopen.”

De Timmermannen kunnen hun geluk niet op. Ze zijn enthousiast over het ruime perceel te midden van de Zeeuwse natuur en kopen de woonboerderij in 2013. Het huis is zo groot, dat daar met gemak twee onderkomens van gemaakt kunnen worden: een voor Maarten en Lydia en hun vier kinderen en een voor de >>

*Ze liepen tegen de boerderij
aan toen ze de oprit van
een andere woning zochten.*



*V.l.n.r.: Hennelien (7), Di-
nah (1,5), Maarten, Lydia
en Deborah (4).*





Maarten en Lydia wilden de b&b niet stil leggen rond de geboorte van Jafeth (nu 5 weken).



Het stel creëerde zowel in hun eigen woning als in de b&b een landelijke stijl.





Een jaar lang woonde het gezin in een caravan om het huis te verbouwen.



Ze struinden Marktplaats af voor mooie spullen tegen een schappelijke prijs.

„Sommigen denken dat we bakken met geld verdienen met onze bed and breakfast”

zus en zwager en hun gezin. Voordat ze het huis betrekken, wil het gezin eerst nog wat aanpassingen doen. Een jaar lang wonen ze daarom in een caravan op het terrein

THEETUIN

Aan een bed and breakfast dachten ze niet meteen toen ze het huis kochten. „Eigenlijk was het de bedoeling een theetuin te beginnen op het erf”, legt Maarten uit. „Vandaar de naam van onze b&b. Maar een theetuin realiseren is best ingrijpend omdat je een grote overdekte ruimte moet hebben die je kunt gebruiken bij regen. Zo’n ruimte hebben we niet.”

De twee besluiten daarom na wat wikken en wegen voor de huidige b&b te gaan. Maarten neemt het administratieve gedeelte voor zijn rekening. Evenals de telefoontjes, aanvragen en mails. „Dat loopt de hele dag door.”

Lydia pakt vooral de zorgtaken op. De bedden afhalen, het beddengoed wassen. De ontbijtjes, de koffie en het gebak.

Een overnachting bij Theetuin Veere kost 75 euro. Maarten: „Mensen denken soms dat we daardoor bakken met geld verdienen. Maar als je nagaat wat we per overnachting aan tijd en kosten kwijt zijn, is dat echt niet zo. We moeten er belasting over betalen, boodschappen voor doen, kapotte spullen vervangen en ons eigen huis aan anderen afstaan. Ik denk dat mensen het zich mooier voorstellen dan het is.”

Ze zijn Theetuin Veere dan ook niet zozeer vanuit financieel oogpunt gestart, maar omdat ze het beiden heel leuk vinden om mensen over de

vloer te hebben. „Zodat zij kunnen meegenieten van dit heerlijke stukje Zeeland.”

Maarten: „Ook het ondernemen ligt me: ik heb blijkbaar ondernemersbloed. Dat is handig als je een bed and breakfast wilt runnen.”

Lydia knikt lachend. „Als ik het alleen moest doen, werd het niks.” Maarten en Lydia die veel gereisd hebben, houden ervan gastvrij te zijn. „In andere landen word je vaak met open armen ontvangen. Dat willen wij ook kunnen bieden.”

Lydia: „Ik vind het leuk om voor mensen te zorgen. Hun een bakje koffie te geven met een zelfgebakken cake, bijvoorbeeld. Ook heb ik geen hekel aan het huishoudelijke werk dat erbij komt kijken.”

VRIJPOSTIG

Er kleven ook nadelen aan om altijd gasten over de vloer te hebben, beaamt Lydia, terwijl ze in de woonkamer haar slapende zoontje knuffelt. „Nu Jafeth geboren is, hebben we het best pittig. Ik ben blij dat Maarten een aantal weken vakantie opgenomen heeft.”

Het stel wilde de bed and breakfast echter niet stilleggen rond de datum dat Lydia was uitgerekend. Maarten: „Dan hadden we er ook rekening mee moeten houden dat de baby een aantal weken te vroeg of te laat had kunnen komen en zouden we de b&b de hele zomer hebben moeten sluiten.”

Wat ook wel eens lastig is, zijn vrijpostige gasten die niet altijd oog hebben voor de privacy van hun gastheer en -vrouw. Maarten: „Sommigen staan bijvoorbeeld ineens in onze woonkamer.”

Toch heeft het stel over het algemeen weinig moeite met het inleveren van een stuk privacy. Lydia: „Als je daar niet tegen kunt, moet je niet aan een bed and breakfast beginnen.”

HOBBY

Of het druk is, een gezin met vier kleine kinderen, Maartens baan, de b&b en het werk aan een extra ruimte? Dat wel, beamen de twee. Maarten: „Andere stellen vragen weleens hoe we het doen, maar we hebben niet het idee dat we nu zo veel harder moeten werken dan een ander. Wat misschien scheelt, is dat ik voor mijn werk bij de politie vrij veel thuis ben.”

Lydia: „Ik werk natuurlijk geen uur buiten de deur. En Maarten draait lekker mee in het gezin. Als hij thuiskomt, helpt hij me bijvoorbeeld meteen met het uitruimen van de vaatwasser. We vullen elkaar goed aan.”

Maarten: „Lydia is een harde werker en komt uit een groot gezin. Ze is gewend om de handen uit de mouwen te steken.”

En mocht het gezin eens in de knel komen, dan woont hun familie letterlijk naast de deur. „Soms helpt mijn nichtje ons bijvoorbeeld door even op te passen of te stofzuigen.”

De twee zijn bijzonder blij dat dit mooie plekje hen gegund is, zeggen ze. Maarten: „We krijgen energie van deze omgeving. Het hele jaar door zijn we zo veel mogelijk buiten. Het is mijn hobby geworden om te klussen op ons terrein.”

Lydia, wijzend op het weidse uitzicht: „Zeg nou zelf: het is toch geen straf om hier de was op te hangen?” •